

## GARDERSTÆVNET STEVNS.

Den 19. Juli 1926 er forsaavidt blevet en Mærkedag i Garderforeningernes Historie, som det Garderstævne, der den Dag afholdtes i Stevns af 10 sjællandske Garderforeninger, viser Vej til ny Landvinding i Retning af Styrkelse af det kammeratlige Sammenhold indenfor en hel Landsdels Garderforeninger.

Vi har vort aarlige Repræsentantskabsmøde, der jo er ganske uundværligt som Bindeled mellem de 53 Garderforeninger, — og vi har de gode, kammeratlige Fester og Sammenkomster, som hver enkelt Forening afholder, — og vi har adskillige Eksempler paa, at et Par Foreninger slaar sig sammen til en Fest eller Udflugt. Men at samle alle en Landsdels Garderforeninger til en fælles Fest, det er den gode og rosværdige Idé, som Arrangørerne af Garderstævnet i Stevns har faaet — og som de har bragt ud i Livet paa en saa ovenud fortrinlig Maade.

Thi Stævnet dernede ved Klinten blev en Fest, som dens Deltagere længe vil mindes. Alt var saa omhyggeligt forberedt og blev saa vel udført, at den store Sukces ikke kunde udeblive. Vejret var højt: Sol over Stevns hvide, forrevne Klint og over Højrup's gamle Kirke og skønne Mindelund, hvor Stævnet indlededes efter Kørslen fra Storehedinge gennem det rige Stevns til Klinten, og hvor et muntert og broget Folkeliv udfoldede sig, indtil Kursen — efter et ypperligt og instruktivt Foredrag var blevet holdt for den lyttende Forsamling af Bankdirektør *Jensen-Stevns* — atter sattes mod Byen. Fra først til sidst var der den rette Garderstemning over Fæsten!

Paa Torvet i Storehedinge stillede de gamle Gardere derefter Paraden og marcherede med fuld Musik og vajende Faner op til Anlægget, hvor en flot og stram Parademarch fandt Sted forbi Præsidiat, der, sammen med Stævnets to ældste Deltagere, Gaardejer *P. Nielsen*, Østergaard, Nr. 23-1-1869, og Forpagter *Voss*, Magleby, Nr. 160-3-1870, havde taget Opstilling for at modtage Stævnets Hilsen. Desværre maatte man savne Præsi-

denten, Greve *A. Brockenhuus-Schack*, der havde været nødsaget til at sende Afbud paa Grund af et pludseligt Sygdomsanfald. —

Ved det festlige Bord i Anlæggets Pavillon bød Formanden for Stevns og Omegns Garderforening, Møller *P. Bentzen*, Velkommen og overgav Dirigenthvervet til Formanden for Fakse og Omegns Garderforening, Hotel-ejer *Lauritz Christensen*. I valgte Ord udbragte Møller *Bentzen* et Leve for Kongen og udbad sig Forsamlingens Tilslutning til Afsendelsen af et Telegram til Hs. Majestæt. Vicepræsidenten, Kaptajn *Hage*, talte i smukke Ord for Fædrelandet, *L. Nielsen*, Roskilde, for Livgarden, Kaptajn *v. Kohl* for Garderforeningerne. *Laur. Christensen*, Karise, for Gæsterne, Formanden for Køge og Omegns Garderforening, Skovfoged *Dixen*, for vort Flag, Formanden for Nordsjællands Garderforening, Redaktør *Theisen-Krestensen*, for Damerne, Formanden for Sydsjællands Garderforening, Poliibetjent *Zillmer*, for Kammeratskabet — — o. s. v. en lang Række Talere havde yderligere Ordet og adskillige fortrinlige Sange — forfattet i Dagens Anledning — glædede endnu Selskabet, inden Møller *Bentzen* paa Værternes Vegne hævdede Bordet, saa at Dansen kunde begynde. Men i adskillige Timer endnu varede det kammeratlige Samvær, Gæsterne havde aabenbart svært ved at bryde op, og alle var enige om, at det havde været en herlig Dag — og at den absolut burde gentages. Man blev enige om, hvert Aar at holde en saadan fælles Sammenkomst for de sjællandske Garderforeninger, og Redaktør *Theisen-Krestensen* indbød paa sin Forenings Vegne til et Stævne næste Aar i Frederikssund paa samme Maade som her i Stevns. Tilbudet modtoges med Begejstring, og det sjællandske Garderstævne afholdes altsaa næste Aar i Frederikssund!

Alle, der var med i Stevns, møder sikkert næste Aar, — de, der ikke var med, skylder sig selv at tage Revanche ved at komme til Nordsjælland 1927.